

4



Professoren

- Kattemors Skattekort!

af Kim Christensen

Professoren

og Kattemor's Skattekort !

© 2016

af Kim Christensen

FORKORTET LÆSEPRØVE - DEN RIGTIGE BOG HAR 66 SIDER

Skrevet ud fra virkelige hændelser.

Særlig tak til:

Janet.

Elsebeth.



Til minde om Kattemor.

Tekst, billeder, tegninger og tabeller er lavet af forfatteren.

** Læs og eksperimenter på eget ansvar! **

Rart at se jer!



ejsa, hyggeligt at se jer igen. Lige nu er vi ved stranden, og som i kan se er det vinter. Der er sne, og havet er endda frosset. Hvis nogen af jer ikke allerede kender os, vil jeg præsentere os alle.



Fra venstre til højre (ligesom pilen) er det først mig, Professoren. Jeg er en Skotsk Hjortehund Jeg vil vide alt, og min næse er egterhånden blevet god til at finde tingit is first, me, your Professor. Så er der Flapøret, som er en Irsk Ulvehund, han er kaotisk og sjov. Så er der Smukke, en nobel Borzoi som ikke bryder sig om at blive berørt af mennesker som han ikke kender. Han synes selv han er meget klog. I kan måske også huske Bedstefar-Hund. Desværre blev han meget syg og forlod os for altid, som jeg fortalte i bog nummer 3.

Lige nu er vi ved stranden som er et af vores yndlings-steder. Som i kan se er der så meget sne at selv vores lange ben næsten forsvinder helt.

Havet er frosset, men vi ville ikke være gået derud alligevel, sneen er meget sjovere at løbe i, men det er også anstrengende.



Vi er sikkert meget trætte når vi kommer hjem, men det her er så sjovt!



Vores Menneske har taget os med hjem fra stranden nu, og vi er trætte, men han er selv oprevet over noget. Han har talt meget i Klokke-Tingesten de sidste dage, og virker rastløs. Det betyder for det meste at der skal til at ske noget. Jeg må hellere holde øjne og ører åbne, selv om jeg er træt efter turen til stranden. Pludselig ringer Klokke-Tingen. Han tager noget fra Klokke-Tingen og siger noget til den. Der er også en anden klokke her i huset, den er sjovere fordi den betyder at der kommer besøg. Han er snart færdig med Klokke-Tingen, og bliver endnu mere rastløs. Vi bliver bedt om at gå ind i stuen, hvor han ser ud til at rode med noget papir. Så ringer dørklokken! Han suser ud til døren, og lukker døren til stuen, men jeg vidste der skulle ske noget, og nåede at komme med. Jeg vil se hvad der skal ske! Han åbner døren, og der er.....

Ja, hvem er der ved døren? Hvad skal der mon til at ske?

I får naturligvis svaret på det og meget mere i Professorens bog.



Skønne og jeg begynder at lege!



Flapøret og Skønne ved havelågen.

Skattekortet

Kattemors hus er altid et dejligt sted at komme forbi. Somme tider, som i dag, banker hun på vinduet for at fortætte at hun har set os, og at vi skal komme indenfor. Vores Menneske har taget Skønne og mig med til Kattemors hus for at præsentere Skønne.



Kattemor troede det var Smukke der var med mig da hun så os oppe fra sit vindue. Først da vi er inde i køkkenet opdager Kattemor at

Ja, hvad opdager Kattemor mon?



Kattemor har erfaring med hunde. Hendes man der døde for mange år siden var politibetjent. De havde en Schæferhund der hed Basker. Kattemor fortæller os ofte om Basker.

Kattemor ved bedre end straks at begynde at røre ved Skønne.

I stedet finder hun nogen godbidder til os, godbidderne er også en rar del af besøgene ved Kattemor.

Skønne var lidt nervøs lige da vi kom ind til kattemor, men synes også det er spændende nu. Vi elsker alle Kattemor!

Så siger Kattemor noget om min næse, og spekulerer på om jeg måske.....? Der er noget hun gerne vil have os til at udforske. Kattemor har rigtigt mange bøger. Hun arbejdede engang i vores museum som er i et stort slot!

Så får de et skattekort, men hvad mon det fører med sig?

Finder de i det hele taget en skat?

Der er et hul i isen og Skønne er faldet i det kolde vand. Skønne kan ikke komme op af hullet fordi isen hele tiden revner. Skønne huler og huler, et kort øjeblik ved ingen hvad de skal gøre



Går vi ud på isen kommer vi i samme situation, men vi må hjælpe Skønne!

De er ude på tur, og så er der en hund der er gået gennem isen. Hvad gør de nu? Forklaringen findes naturligvis i

Professoren - Kattemors Skattekort

som er den fjerde bog i Professor serien.

Smukke har foranlediget et eksperiment. Det medfører at en schæferhund drukner, men er det nu så galt?



Mennesker og hunde går ikke til bunds, men det er koldt og farligt fordi vi ikke kan komme op. Jeg hader desuden at få min flotte pels våd!



Vores Ekspedition

En tidlig morgen lægger jeg mærke til at noget er anderledes. Vores Menneske laver andre ting end normalt. Ligesom dengang jeg skulle på Dyrehospitalet. Det her er anderledes, for han er i godt humør. Vi får noget at spise, og derefter plejer vi at få en lille morgentur uden at løbefordi vi jo har spist. Normalt går vi alle med, men jeg bliver efterladt alene hjemme! Naturligvis klager jeg!

Jeg Hyster!

Hvad skal det her forestille? Hvorfor tager han dem med ud og lader mig blive alene her?

Jeg hyster igen!

Det er ikke fordi jeg ikke kan lide at være alene hjemme. Der er en god sofa at sove i det er fint nok for mig. Men at Vores Menneske tager de andre med ud og opleve noget som jeg ikke oplever! Mig, Professoren, der helst skal vide alt! Hvad nytter sofaen så når man ikke kan slappe rigtigt af?

Jeg håber bare de kan finde hjem igen uden min hjælp.



En Ekspedition uden Professoren - Utænkeligt, men hvor skal de hen?



od Morgen! Det var en god nat i sengen med Vores Menneske. Flapøret ser ud til at have glemt min manøvre, han er glad som sædvanlig. Jeg er spændt for vi skal da helt sikkert til Kattemor i dag for at vise resultaterne af ekspeditionen i går.

Og her ser Kattemor så resultatet af Professorens ekspedition.

Så begynder Kattemor at forklare....



"Nå, lad os se hvad du har fundet der", siger Kattemor.

Det ser vi nemlig på i Professorens bog!

Den kan købes på Saxo.com

https://www.saxo.com/dk/professoren-kattemors-skattekort_pdf_SX52037679