

Gratis novelle baseret på Professor serien !



Professoren

- en helt almindelig dag i hans liv. af Kim Christensen

Professoren

- en helt almindelig dag i hans liv.

© 2017

af Kim Christensen

Baseret på virkelige hændelser.

Dette er en gratis prøve e-bog. Læs venligst teksten nedenfor.



Dette er en gratis fortælling baseret på Professor bøgerne. Du kan dele denne bog I UÆNDRET FORM med alle du har lyst til, men du må ikke tage betaling for det. Du må heller ikke bruge dele af bogen til andet formål.

Denne gratis fortælling er på 15 handlings-sider, hvorimod købebøgerne hver er på 63 til 66 handlings-sider i tilsvarende layout.

Tekst, billeder, tegninger og tabeller er lavet af forfatteren.

** Læs og eksperimenter på eget ansvar! **

Til minde om Smukke.

Hej og velkommen. Det er skønt at have jer her hos mig. Jeg er Flapøret, den Irske Ulvehund. Jeg er ikke hovedpersonen i denne bog, men alligevel starter jeg historien - af gode grunde!

Jeg er den eneste der er vågen, og jeg keder mig. Alle de andre sover, og så er klokken endda allerede halv fire om morgenen! En ny dag venter på at blive oplevet, og så sover de bare!

Mens jeg lader dem sove et øjeblik længere, vi jeg præsentere os. Her ses Vores Menneske sammen med mig, Flapøret. Vi har begge de hatte på som man bruger ved Juletid. Nede i hjørnet kan i se Professorens hoved. Så er også der Smukke en høj og slank Borzoi, med en lang næse. Han har en gylden-hvid pels. Bedstefar-Hund, grå og brun, han er gammel, og mindre end os andre. Nå, nu skal de altså vækkes!



Min brede tunge er godt til at vække! Bedstefar-Hund ser til fra sengen.



Ansigtvask med min brede hundetunge, jo folkens, er en god måde at vække Vores Menneske, det virker altid. Bedstefar-Hund og Smukke er også klar til den nye dag. Ikke mindst Smukke, fordi det er hans fødselsdag! Vores Menneske tager os sikkert med til stranden, jo I kan tro vi er klar. Sådan da, for Professoren sover stadig på den røde sofa.

Vores Menneske går ud i køkkenet og henter noget meget stærk ost, og holder det hen foran Professorens snude. Professoren elsker ost, det gør vi alle. Lige et øjeblik, folkens, så vil han vågne op og fortsætte fortællingen!



Jeg drømmer. Jeg drømmer at jeg sover. Det er derfor vi Skotske Hjortehjunde kan sove så dybt at vi er svære at vække. Men så slår min næse alarm. Jeg bliver nødt til at vågne op. Min drøm om at jeg sover slutter, derefter kan jeg begynde at vågne op. Jeg snupper osten.

De andre hunde og Vores Menneske er klar til at gå til stranden. Jeg må op nu, for jeg vil med. Vi må af sted!

Vi tager af sted uden at få noget at spise, det er sikrere for store hunde. Ellers kan vi få noget der hedder en mavevending, det er farligt for os.



Jeg er nu stadig søvnig, så jeg tager turen til stranden i vognen. Den plejede jeg at sidde i dengang jeg kom til skade med mit ben. Nu sidder jeg her bare fordi jeg ikke er helt vågen endnu. Bedstefar-Hund er gammel, og bliver hurtigere træt. Han vil sidde i vognen på vej hjem fra stranden. Horisonten er rød, men resten af himlen er blå. Solen er ikke stået op endnu, det er meget tidlig morgen.

Jeg skal forresten huske at spørge Vores Menneske hvorfor himlen er både rød og blå om morgenen og aftenen. Lige nu nyder jeg bare turen i vogne, selv om jeg ellers ikke kan lide at køre i bil eller bus.

Vi er store hunde, og vi kan løbe stærkt. På denne tid af dagen har vi stranden for os selv, det er derfor vi tager så tidligt af sted.

Nuancer af Blåt og Rødt



ved stranden kan vi opdage meget spændende, og løbe stærkt. Vores Menneske har sin klik-tingest med som han kalder et kamera. Det er hans måde at opdage på. Vi bruger vores næser.

Som Flapøret vist har fortalt før jeg vågnede, er det Smukkes fødselsdag.



Her kan i se Smukke ved stranden, med morgensolen bag sig. Faktisk kan i ikke rigtigt se ham, kun hans form, det kalder man en silhuet.

Men her ser i det igen: Solen er rød, men himlen er blå. Menneske, fortæl os hvorfor!



Her er mennesket i denne bog! Jo, jeg skal nok forklare, men jeg vil lave et eksperiment til at forklare det. Lige nu skal vi bare nyde stranden, og Smukkes fødselsdag!



Her er Smukke og mig ved stranden. Der er masser af plads til at løbe omkring her.



Kom lad os løbe, Smukke!
- fang mig!



Bedstefar-Hund elsker at være i vandet. Vi andre er ikke helt så begejstrede for vandet.



Pas På! Der kommer Flapøret i fuld fart!

Efter en dejlig morgen ved stranden tager vi hjem.

Smukkes Fødselsdag.



å snart vi er hjemme igen, smider vi os på hver sin sofa. Vi var jo meget tidligt oppe. Vi har været meget aktive, så en hvile-pause er tiltrængt, Men det er også Smukkes fødselsdag, så der sker noget mere meget snart. Vi får se, Smukke ved godt at det er hans dag.



Flapøret og Bedstefar-Hund slapper af på den røde sofa



Jeg har noget der skal laves i mit kontor. .

Smukke følger opmærksomt. Vores Menneskes forberedelser i køkkenet.

Se bare, der er Smukkes fødselsdagskage! Med lys og flag!

11 lys i kagen, jo vores Smukke er ved at være en gammel dreng.



Senere får vi pølser! Nøj, hvor vi elsker pølser, alle sammen! Her er en fin pølse til Smukke! Den kaldes en Bockwurst.



dagen er stadig ung, der er stadig en masse der skal opleves. Smukke bryder sig ikke om steder med mange mennesker Flapøret og jeg synes det er sjovt. Der foregår nemlig en masse i byen i dag!

Ringridning.

Ringridning er en lokal tradition. En rytter på en hest i galop skal fange en ring der hænger i en snor med et spyd. Efterhånden bliver ringene mindre. Selvfølgelig er der mange heste her. Men der er også mange mennesker. Nogen af dem er berømte, eller det man kalder VIPs. Det betyder **V**ery **I**mportant **P**ersons.



Se engang, alle de heste!

Alle mennesker her har travlt med at se på hestene, så de har ikke tid til at kæle med os.



Denne rytter fangede ringen.



Alle mennesker koncentrerer sig om hestene og rytterne, så der er slet ikke tid til Flapøret og mig.



Dette er et ældre billed af Vores Menneske med sin salgsbod ved en ringriderest. Bedstefar-Hund var med, men var selvfølgelig ikke til salg!

Det er surt at der er så mange mennesker, men ingen gider kæle med os. .

Vi står ved siden af en af de berømte. Her kalder de ham allesammen bare A.P. Han er vores borgmester. En borgmester er formand for byrådet i en kommune. Han har meget travlt med at se på hestene, men vil også gerne ses. Jeg tisser på hans bukseben. Ja, jeg tisser på borgmesteren!



Vores Menneske får pludselig travlt med at komme et andet sted hen. Ved en salgsbod køber han nogle dejlige lækkerier til os.

Så tager vi hjem.

Kattemor synes jeg er en helt!

På vores vej hjem, kommer vi forbi der hvor Kattemor bor. Det var mig der fandt Kattemor til os. Hun elsker os alle, og kan endda røre ved Smukke. Det er det ellers kun Vores Menneske der kan Vores Menneske fortæller om vores tur til Ringriderfesten, og hvorfor vi var nødt til at forsvinde derfra ret hurtigt. Kattemor synes jeg er en helt!

Det er sikkert bedst at jeg ikke gentager hvad Kattemor siger om manden som jeg tisede på.

Kattemor giver os usædvanligt mange godbidder, mange flere end ellers, og hun griner meget.

Jeg er glad for at blive nusset af Kattemor og læne mig op ad hende. men sommetider træder jeg på hendes fødder. I kan se at jeg er tæt på at træde på hendes fødder her på billedet.





idligere i dag spurgte vores Professor om jeg vil forklare hvorfor solen er rød ved solopgang og solnedgang, og himlen er blå. Først vil jeg forklare, og så laver vi et eksperiment. Det er et eksperiment som I også kan lave selv.



Luft ser ud som ingenting, men faktisk er luft partikler af forskellige grundstoffer, men også forurening som os mennesker har lavet. Sollys ser ud som det er hvidt, men i virkeligheden er hvidt lys er en blanding af alle farver, rød orange, gul, grøn, blå, violet, og farver vi slet ikke kan se. Rødt lys har en lang bølgelængde, blå lys en kortere bølgelængde. Derfor har blå lys en større risiko for at ramme partikler i luften, så lyset afledes i en anden retning. Det røde lys trænger nemmere igennem.



Når vi ser solen gå ned, mangler de blå og grønne farver af solens hvide lys, derfor ser vi den som rød. De blå og grønne farver er blevet filtreret af luftpartikler, derfor er de røde og gullige farver mest synlige. De afledte blå farver er grunden til at resten af himlen er blå.



Lad os lave et lille forsøg. I skal bruge et glas vand, et klart glas, en lommelygte, et hvidt stykke papir, og lidt mælk. De par dråber der er til overs i en tom mælkekarton er nok. Mælken virker som luftens partikler



Det skal være lidt mørkt der hvor i laver dette forsøg. Lad lygten lyse gennem glasset med vand, og stil det hvide papir bag glasset. Som i kan se er vandet nærmest usynligt, og lyset der falder på papiret er hvidt.



Kom nu et par dråber mælk i glasset med vand. Det skal kun være et par dråber, man hælder nemt for meget, så virker det ikke.

Som i nu kan se har vandet i glasset fået en blålig farve, mens lyset der skinner gennem glasset og falder på papiret bagved er lidt gulligt. Man ser det her bedre i virkeligheden end på et billede.

Dette fungerer på samme måde som lyset på himlen over os. Mælkepartiklerne blokerer og filtrer lyset, især de kortbølgede blå lys

Hov, Professor, hvor skal du hen? Nej, ikke den dør! Neeeej!

Jeg må gribe ham i halen! Han skal ikke derind!



En lille laboratorie opgave

Jeg bliver trukket i halen! Utroligt! Det er noget grimt noget at gøre ved en hund! Jeg er nysgerrig, og min nysgerrighed er alt for ofte blevet standset af en lukket dør til et hemmeligt rum i det her hus! Døren er i Vores Menneskes laboratorium. Jeg havde lige fået skubbet døren op med min næse, fordi den ikke var ordentlig lukket, og så bliver jeg trukket i halen! Men bare rolig, jeg skal nok komme derind en dag!

I mellemtiden kan vi se på et af de andre projekter i det her laboratorium. Vores Menneske tager mange billeder af lyn. Her er et eksperiment der skal få kameraet til at tage billeder af lyn helt automatisk.



Det her er et induktionsapparat der simulerer et lyn, og som i kan se på den lilla gnist, virker det. Mit Menneske passer på at jeg ikke kommer for tæt på med min våde næse, det kunne gøre mig meget ondt.

Men der er også andre sjove ting at opdage. Der er kommet et fødselsdags-brev til Smukke!

Et Fødselsdags-brev til Smukke!

Breve er normalt til mennesker, og for det meste er de fra et eller andet offentligt kontor eller nogen der vil have penge fra menneskene. Men der findes heldigvis også sjove breve. Vores

Menneske kommer med dette fødselsdagsbrev til Smukke. Det kan være at I tror at hunde ikke kan læse breve, men vi har gode næser.

Dette er hår fra nogen af Smukke's familie. Vi kan snuse til hårene og få en masse nyheder.



Selvfølgelig snuser jeg også til brevet, jeg kan få meget at vide på den måde. Hvem de er, hvor de har været, hvad de har spist og meget mere.

Det er spændende for hunde at vide.

Dette var en kort fortælling om en dag i mit liv. Bare en helt almindelig dag.

Nu er jeg træt og vil sove. Der skal også være tid til at tænke over alting.



Her er de andre bøger om mig og vores familie, og de mange ting vi oplever. De bøger er ikke gratis, men betaler for min mad! Hvis du læser dem får du muligheden for at lære noget som dine venner måske ikke ved. Det er jo ikke uden grund at de kalder mig Professoren, vel?

Professorbøgerne:



[Professoren - flytter ind!](#)



[Professoren - går i skole](#)



[Professoren - udforsker skoven](#)



[Professoren - Kattemors Skattekort](#)

Læs mere om disse bøger, og se læseprøver:

[Professor Bøgerne - Læseprøver.](#)

Andre bøger som Vores Menneske har lavet. Hej, det er jo Flapøret!



[Mit Barns Billedbog om Husdyr og Kæledyr](#)



[Mit Barns Billedbog om Naturens Dyr](#)

Dette var en gratis novelle baseret på Professor bøgerne. Du kan dele denne bog I UÆNDRET FORM med alle du har lyst til, men du må ikke tage betaling for det.

Du må heller ikke bruge dele af bogen til andet formål.

Denne gratis novelle er på 15 sider (netto), hvorimod købebøgerne hver er på 63 til 66 sider (netto) i tilsvarende layout.